

Lieve leerlingen,

Je vous envoie un exercice de lecture. Vous allez remarquer qu'il est coté. Je vais donc corriger vos exercices et vous renvoyer la correction. Tout ça par mail.

Bien sûr, cet exercice ne comptera pas, POUR LE MOMENT, pour votre moyenne. C'est donc une lecture facultative. Cela ne veut pas dire que par la suite ces points ne seront pas utilisés. Si au contraire la préfète me donne la permission, j'introduirai ces point quand même. J'espère que je suis clair car en français c'est pas toujours facile...

Vous devez donc me renvoyer le questionnaire complété par mail à mon adresse : tracy.br@hotmail.com

Pour les élèves de 1K ; madame Gaillard me demande de vous dire qu'elle est à votre disposition pour des questions concernant son cours sur l'adresse mail : gaillardetmath@gmail.com

Je vous souhaite de tout cœur de rester en bonne santé ! Continuez à bien suivre les directives et j'espère à bientôt !

N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des remarques ou questions, ou juste pour faire coucou ;-)

Lieve groetjes en tot snel !

Juf Brousmiche

Naam:

/ 30

Klas:

Mevr. Brousmiche

Haas en Schildpad

Uit : 'Femina' Chris Sterkens - Rutger van Parys

1. Lees de tekst heel aandachtig.

2. Zelfstudie: Wat betekenen deze woorden? Zoek ze op in je woordenboek. (Franstalige vertaling)

1. de bureu :
2. beleefd :
3. boodschappen doen :
4. de waarde :
5. de interesse :
6. ontmoeten :
7. de lasagne :
8. de rolband :
9. wuiven :
10. de kroost :
11. het commando :
12. het luchtbed :
13. de kofferbak :
14. jengelen :
15. ongehoord :
16. potdicht :
17. de kofferbak :
18. bekomen :
19. getalenteerd :
20. blozen :



3. Geef de titel van deze tekst. /1

4. Wie is de schrijfster van deze tekst? /1

5. Wat doen de burens Haas en Schildpad als ze elkaar tegenkomen ?
..... /1

6. Waarom maakt Haas geen praatje ?
..... /1

7. **Duid in** a. **de juiste antwoorden aan.** /2
b. **het juiste antwoord aan.**

- a. Familie Haas moet altijd
- naar het werk vertrekken.
 - gaan slapen.
 - de kinderen wegbrengen.
 - het huis poetsen.
 - het gras maaien.
 - de krant lezen.
 - de auto wassen.



- b. Familie Haas gaat dit weekend
- een nieuwe auto kopen.
 - de post uit de brievenbus nemen.
 - naar zee.
 - naar de supermarkt.

- 8. Mevrouw Haas is in de supermarkt. /2**
Wat heeft ze gekocht?
Waarom heeft ze dat gekocht ?
.....

- 9. Pap (of papa) Schildpad heeft leuke plannen als Mevrouw Schildpad thuis komt na het boodschappen doen. /2**
a. Wat gaan ze doen?
b. Waarom ?
.....
.....
.....

- 10. Hoe gaat papa Haas voor de foto's voor school zorgen? /1**
.....

- 11. Hoe staat het in de tekst geschreven ? Kopieer de zin uit de tekst die hetzelfde betekend als de zinnen die hieronder staan. /6**
- a. Zaterdag schijnt de zon tijdens de voormiddag.
.....
 - b. Papa en mama Haas roepen wat de kinderen moeten doen.
.....
 - c. De kinderen moeten vlug zijn of ze komen te laat.
.....
 - d. De andere haasjes gaan in de auto en spelen met hun iPad.
.....
 - e. Mama doet de autogordel bij het kleinste haasje vast.
.....
 - f. De poort gaat vanzelf en heel traag dicht.
.....

12. Wat vindt pap Schildpad een goed idee ? /1
.....

13. Is het tijdens de namiddag in de tuin goed weer? Wat vind je in de tekst? /1
.....

14. Waarom is het een 'heerlijke middag' voor familie Schildpad ? /3
Geef 3 redenen.

- a.
.....
- b.
.....
- c.
.....

15. Familie Haas is toch niet naar zee gereden. Waarom niet ? /3
Kies 3 redenen en noteer ze hier.

- a.
.....
- b.
.....
- c.
.....

16. Gelukkig heeft één van de schildpadjes een super goed plan !

Vertel in je eigen woorden hoe de namiddag verder verloopt.

Denk je dat pap en mam Haas het ook leuk vonden ? /3

Begin elke nieuwe zin op een nieuwe stippellijn !

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. Waarom zou de schrijfster gekozen hebben voor de familienamen Haas en Schildpad ? /2

.....

.....



een ECHT Femmasprookje

HAAS EN SCHILDPAD

Haas en Schildpad zijn burens. Net als alle burens in de straat, begroeten ze elkaar vriendelijk en beleefd. Soms kan er een praatje af, maar niet vaak. Vooral Haas heeft het druk. Als hij niet naar het werk vertrekt, dan is het omdat hij de kinderen moet wegbrengen, boodschappen doen, het gras maaien of de auto wassen. Haas heeft nooit tijd.

Wanneer Schildpad en zijn vrouw hem vanuit hun keuken in de weer zien, schudden ze het hoofd. 'Die arme mijnheer haast', zegt Schildpad dan, met nadruk op de T.

Op een dag komt Schildpad Haas tegen bij de brievenbus. 'Hoe gaat het?' vraagt Schildpad. 'Goed', zegt Haas. 'Dit weekend gaan we naar zee. Ze zeggen dat het weer mooi wordt. En de week nadien heb ik mijn nieuwe wagen.' 'Nieuwe?' vraagt Schildpad, 'ben je dan niet tevreden over de auto die je nu hebt?' 'Toch wel, maar ik heb hem al vier jaar. Ik moet hem nu verkopen, voor hij sterk in waarde gaat dalen.' 'Ach zo', zegt Schildpad.

Haas haalt de post uit de bus, slaat met interesse de multimedia-brochure open en keert zich weer om naar zijn huis. 'Fijne dag nog', groet Schildpad hem achterna. Met zijn neus in de promoties steekt Haas zijn poot op.

Mevrouw Haas is met de jongste kinderen onderweg. Ze heeft hen afgehaald van de academie en stopt nog even bij de supermarkt. Mevrouw Schildpad ontmoet haar bij de kassa. 'Hoe gaat het?' vraagt mevrouw Schildpad. 'Goed', zegt mevrouw Haas, 'we wippen hier even binnen voor wat lasagne. Dat lusten ze graag en het is gemakkelijk. Binnen een half uurtje moet ik naar de fitness. Ik hoop dat ik het haal.' 'Ach zo', glimlacht mevrouw Schildpad. 'Ga maar voor, dat scheelt toch weer.'

'Mag het? Bedankt!' zegt mevrouw Haas. Ze legt drie pakken verse lasagne op de rolband. 'Tot ziens!' wuift ze even later. Dan haast ze zich met haar kroost naar de uitgang.

Een kwartiertje later is mevrouw Schildpad thuis. De oudste van haar kinderen komt haar tegemoet. 'Mam, pap zegt dat we nog naar het park fietsen voor het eten vanavond.' 'Naar het park?' vraagt mevrouw Schildpad. 'Ja, op school leren we over lentebloemen en pap zegt dat er veel staan in het park. Krokusjes, narcissen, blauwe druifjes, tulpen... We gaan foto's nemen.' 'Wat een leuk idee. Help je me dan straks met koken?' Het hele gezin





Schildpad trekt een warme jas aan en haalt de fiets van stal. 'Vraag of je klasgenootje mee wil', stelt mevrouw Schildpad voor. Het schildpadje belt aan bij de burens. Haas doet open. Even later komt het schildpadje terug. 'Geen tijd, zegt zijn papa. Ze zitten aan tafel en hij gaat de foto's voor school op het internet zoeken.' 'Ach zo,' zeggen mijnheer en mevrouw Schildpad in koor.

Enkele dagen later is het zaterdag. Wat een stralende ochtend! Schildpad zet de deur naar de tuin open. Drukte bij de burens trekt zijn aandacht. Haas en zijn vrouw roepen commando's naar hun kinderen. Ondertussen propen ze valiezen, luchtbedden en strandspeelgoed in de koffer van de wagen. 'Haast jullie, jongens, we verliezen tijd. Straks zitten we in de file', bromt Haas. 'Ik moet nog plassen!' weent de kleinste. 'Alweer?' zucht mevrouw Haas. Ze pakt het bange haasje op en loopt ermee naar binnen. De andere haasjes stappen in, druk bezig

met een spelletje op hun tablet. Mijnheer Haas gooit de kofferbak dicht. Mevrouw Haas klikt de jongste vast en stapt als laatste in. 'Veel plezier!' wuift Schildpad. De automatische poort van de familie Haas sluit zich langzaam. Weg zijn ze.

'Pap, ontbijten we buiten?' vraagt een van de schildpadjes. 'Dat is een goed plan! Kom, we dekken samen de tafel!' lacht Schildpad.

De zon straalt, de hemel is blauw. Schildpad en zijn gezin genieten van een heerlijke middag in de tuin. Kinderen uit de buurt zijn er ook. En een aantal ouders. Er wordt gelachen en gespeeld. In het midden van de tuin staat een grote gedekte tafel met lekkers dat iedereen heeft meegebracht. Plots hoort Schildpad een auto bij de burens. Hij neemt een kijkje. Het is de familie Haas. De kinderen jengelen. Haas is ontstemd. Hij gooit het portier dicht. 'Wat nu?' vraagt Schildpad. 'Ongehoord, dat verkeer in België!'

klaagt Haas. 'De autosnelweg zat potdicht. De kinderen werden vervelend, niks ging vooruit. Ik ben gewoon teruggekeerd.' Mevrouw Haas pakt het speelgoed uit de kofferbak. 'We hebben dan maar beloofd dat we naar de speeltuin gaan', zegt ze. 'Ach zo,' zegt Schildpad.

'Komen jullie niet met ons spelen?' vraagt een van de schildpadjes aan een haasje. 'Tuurlijk', zegt Schildpad tegen mevrouw Haas. 'Kom iets drinken om te bekomen, er is genoeg.' Mevrouw Haas aarzelt.

Enkele uren later zit de hele familie Haas nog steeds in de tuin van de familie Schildpad. Haas en zijn vrouw luisteren mee naar verhalen en lachen met moppen. Haas blijkt ook een getalenteerd moppentapper te zijn. Het slechte humeur van de ochtend is helemaal vergeten. En de kleine haasjes blozen van het spelen. 'Dit moeten we meer doen', zegt Haas. 'Zeker weten', zegt Schildpad.